

Beste Maarten,

De afgelopen dagen heb je bij de gesprekspartners waar we bij aan tafel schoven op de jouw bekende, geheel bescheiden wijze, kenbaar gemaakt dat je je functie als lid van de Commissie van Beheer ging neerleggen.

Onveranderd kwam dan de vraag hoelang je in de Commissie hebt gezeten.

Zachtjes en aarzelend kwam er dan uit: 14 jaar, geloof ik.

De reacties, dat is best lang.

14 jaar is ook een lange tijd, maar voor ons eigenlijk 2 jaar te kort want je termijn is nog niet volledig uitgediend.

Als geïnteresseerd bezoeker van deze vergaderingen heb ik je mogen meemaken in je rol van voorzitter van deze vergaderingen en de laatste vier jaar ook als mede commissielid.

In deze periode heb ik je leren kennen als een heel breed georiënteerde voorzitter die iedereen de ruimte gunde om de eigen mening naar voren te brengen, maar ook met de nodige humor om de vergaderingen in goede banen te leiden zodat er nog tijd overbleef voor de, niet geheel onbelangrijke, derde helft.

Bij diverse gelegenheden, zoals de jaarlijkse Heideschouw, had je altijd mooie toespraakjes met citaten uit lang vervlogen tijden en het boek Velp en haar Geërfden ken je bijna van buiten want je wist op de juiste momenten die passages naar voren te brengen die een op een de situatie weergaf waar de discussie over ging.

Over het algemeen heeft jouw voorzitterschap niet veel stof doen opwaaien, behalve dan de orkaan die opstak toen het zand nog niet eens de kans had te stuiven.

Een hectische vergadering met meer geërfden dan er in jaren op de algemene vergaderingen waren geweest. Ruimte gebrek in deze zaal.

Emotionele oproepen en tegen kandidaten.

Bij dat alles bleef je, ogenschijnlijk, rustig en kon de vergaderring zonder excessen en kleerscheuren voor de Commissie worden afgesloten.

Het raasde daarna nog wel even na, maar ook die storm is gaan liggen en nu stuift het zand zoals de wind wil.

Een andere belangrijke gebeurtenis waar jij je voor in gezet hebt is de grondruil van de geërfden wei. Zand (daar heb je het weer) voor klei dat ruil je toch niet.

Je loodste het voorstel behendig door de vergadering en het resultaat: mooie weiden en een mooi park. Je mag er trots op zijn.

Dan de Velperwaarden.

Eindelijk een mogelijkheid om meer grond in de kadastrale gemeente Velp te verwerven. Ergens in het proces is er zand tussen de radertjes gekomen waardoor grond aan onze neus voorbij ging, maar door jouw inzet zijn de geërfdn wel op de kaart gezet en spelen we mee in het proces dat moet leiden tot een gebied dat moet uitgroeien tot een mooie plek voor alle inwoners van Velp en omstreken. Een gebied waar het goed toeven is voor boeren, burgers en buitenlui.

Onder jouw leiding is de Commissie van Beheer niet alleen meegegroeid met de tijd maar dusdanig gemoderniseerd dat deze actief optreedt naar de Velpse samenleving. Maarten, je hebt je veel inspanningen getroost en het is je gelukt om de Commissie van Beheer te laten uitgroeien tot een gewaardeerde gesprekspartner voor alle partijen waar de geërfdn mee te maken hebben.

Alle geërfdn hebben daar profijt van.

Daarom Dank voor je inzet.

Je stapt nu uit de Commissie van Beheer maar dat betekent niet dat je niets meer van ons zult horen, want je kunt ons volgen ons op Facebook.

Dat je niet weet hoe het werkt mag geen bezwaar zijn. Je krijgt nu de tijd om je er in te verdiepen en met dit steuntje in de rug zal dat ook wel gaan lukken.

Uiteraard zullen we naast het afscheid hier ook op een later tijdstip nog aandacht schenken en uitgebreid stilstaan bij de 14 jaar dat je deel uit maakte van de Commissie van Beheer.

In de stijl van de door jou geliefde heer O. B. te R. zal dat zeker gepaard gaan met een eenvoudige doch voedzame maaltijd.