

Geliefde Torenvriendinnen en vrienden,
Altijd weer spannend wat de Brandtoren op het Rozendaalse Veld zo aan het eind van het jaar te melden heeft.

Al mijn knoppen zet ik dan op 'ontvangst'.

Natuurlijk roept hij in bijgaand Jaarverslag 2014 de grandioze viering van zijn 65-ste Verjaardag in herinnering op 30 augustus jl.

Muziek en dans hebben hem niet onberoerd gelaten.

Fijntjes wijst hij erop dat hij door onze inspanningen het eeuwige leven verkregen heeft, zodat die 65 jaar meer een menselijk ding is.

Daarnaast heeft de verwijdering van de prullenbak aan de voet van de toren hem kennelijk nogal aangegepen en verbijsterd.

Onlangs sloop ik als torenfluisteraar in het duister naderbij en legde mijn oor te luisteren aan de stalen gebinten.

Benieuwd als ik was naar zijn zielerorselen op een onbespied moment.

"Dus als mensen bezuinigen op vuilnisbakken, halen ze eerst de meest gebruikte bakken weg", bereikte mij van gene zijde.

Als een soort mantra bleef hij dat maar herhalen.

Ik kan niet anders dan constateren dat wij mensen de Brandtoren in deze kennelijk overvragen.

De toren zit hier natuurlijk met het probleem dat er daags na de verwijdering van de afvalbak aan zijn voet een chaotische afvalsituatie ontstond.

Ik loste dat op met mijn papierprikker en aansluitend ondertekende ik een contract dat mij tot frequente leging van de herplaatste afvalbak verplicht.

Merkwaardig in een tijd waarin Overheid en Bedrijfsleven zich verplicht hebben ruim honderdduizend reguliere banen te zoeken in de beschutte sfeer.

Al bakken legend krijg ik het gevoel dat ik een dergelijke plaats verdring.

Grappig ook dat een geüniformeerd man van Natuur Monumenten met een prachtige vrachtwagen mij tijdens een leging bars vroeg "heeft u hiervoor een vergunning"?

En toen ik onthutst "ja" stamelde, repliceerde hij met de hand aan het holster "Mag ik die dan even zien"?

Ach, het leven van een 68-jarige afvalbakleger gaat natuurlijk ook niet over rozen.....

Maar de vijftien km terugrijdend naar huis vraag je je dan toch wel even af waar de maatschappij momenteel mee bezig is.

Ik wens u allen mede namens de Brandtoren een fijn oplossingsgericht jaar.

Vol reflectie over hoe de dingen lopen in ons land.

Een jaar ook met minder bureaucratie en met oog voor elkaar.

Een gelukkig en ontspannen jaar met weinig kopzorg.

Ja, dat wenst u

Dick Tiemens

Torenfluisteraar en verwoed afvalinzamelaar.....

IBAN: NL73INGB0003438714

Arnhem 1 januari 2015

tel. 026 4456223 / 06 1055 1068
Breitnerstraat 68, 6813 HR ARNHEM

Geliefde torenvriend(inn)en,

Wat een merkwaardige aanblik zo medio mei dit jaar. Arbeiders van de gemeente verwijderden de grote groene afvalbak, die al sinds 1989 beneden bij mijn voet te vinden is, naast de picknickbank. Eerst dacht ik nog dat hij vervangen werd door een nieuw exemplaar, want de gemeente doet wel vaker overbodige dingen, maar de verwijdering bleek definitief. Nog zie ik het ontstelde gezicht van Dick toen hij de rommel voor het eerst gewaar werd. Onmiddellijk startte hij de inzameling en toen hij het afval in de bak wilde deponeren viel bij hem het kwartje, de bak was weg. Dick op hoge poten naar de gemeente en inderdaad verscheen er een nieuwe bak met een grote sticker "Deze bak wordt geleegd door een buurtbewoner". Blijkt dat Dick de bak moest adopteren om hem teruggeplaatst te krijgen. De heide is sindsdien weer keurig schoon. In de zomer rijdt Dick nu tweemaal in de week dertig kilometer om de blauwe zak te verwisselen. Dat kost hem twee liter dieselolie per leging, vertrouwdde hij me toe. Sinds kort staan er zelfs twee bakken rug aan rug. Voor de gezelligheid neem ik aan. Ik heb er zelf ook wel wat aanspraak aan, want wij 'dingen' hebben best wel veel onderling contact, meer dan jullie 'mensen' weten. Dick hoeft nu maar half zo vaak te legen. Hij is echt slim hoor. Als toren vergoed ik die dieselolie aan Dick uit het fonds voor mijn behoud, niet meer dan billijk natuurlijk.

Onbegrijpelijk vind ik dat de gemeente allereerst bezuinigt op de prullenbak die in de gemeente Rheden verreweg het meest benut wordt. Maar Dick vertelde me dat je op een niet gebruikte prullenbak niet kan bezuinigen, omdat die nooit geleegd wordt. Het verwijderen van een veelgebruikte afvalbak tikt meteen flink aan. Op zo'n moment voel ik dat ik maar een Brandtoren ben, met een beperkt denkraam. Jullie mensen zijn zoveel wijzer en nemen beslissingen die ik niet kan volgen. Ik pieker me suf, maar schiet tekort en dat spijt me wel....

Maar laat ik het toch vooral ook hebben over de viering van mijn 65-ste verjaardag. Dick vertelde me dat mensen vroeger op die leeftijd met pensioen gingen en dat het dus een bijzondere leeftijd voor hen was. Nu gaan mensen pas met pensioen als ze volledig versleten zijn, ook weer zoiets onbegrijpelijks. Maar enfin, het is een fantastisch feest geworden. Ik werd versierd met linten, er waren brandweerwagens en ik zag rook. Er was schitterende muziek en een prachtige vrouw danste om mij heen. Brasserie de Veluwezoom zorgde voor de hapjes en Peter Oversteegen zette een tent op, met banken. Er was zelfs een ijscoman met gratis Italiaans ijs. De Scouting leidde alles in goede banen. Vanuit mijn huisje zag ik wel tweehonderd mensen. Het was een enorme verrassing en zelf heb ik niets hoeven doen!

Kijk en dan laten de gemeenten Rheden en Rozendaal zich van een heel goede kant kennen. Rheden betaalde 750 euro voor mijn feest en Rozendaal 100 euro. Mijn grote vrienden, de Geerfden van Velp, legden maar liefst vijfhonderd euro op tafel, ongelooflijk. Wat een geweldig feest was dat op 30 augustus, ik krijg het er warm van nu ik eraan terugdenk. Maar met pensioen ga ik natuurlijk niet. Ik begin pas en blijf nog heel lang jullie Brandtoren!!

Dit was dan mijn persoonlijke relaas over 2014. Ik verheug me alweer op al die fietsers en wandelaars, die op mijn bank een wijle willen mijmeren en die mijn eerste zes meter beklimmen. En wilt u een keer helemaal naar boven, dan stelt Dick u graag de sleutel ter

hand. Met dank voor de giften en met hartelijke groet, alsmede de beste wensen voor 2015, laat ik het tekenen over aan mijn pleegouders Toos & Dick Tiemens (dicktiemens@hetnet.nl)