

Arnhem 4 januari 2016

IBAN: NL73INGB0003438714

tel. 026 4456223 / 06 1055 1068
Breitnerstraat 68, 6813 HR ARNHEM

Geliefde torenvriend(inn)en,

Graag vertel ik eens een keer wat meer over mezelf. Zo werd mijn gewicht op 9 april 1992 door de hijskraan vastgesteld op 8850 kg. Op die dag werd ik na totale renovatie weer in elkaar gezet, nadat ik in drie delen was afgevoerd. Alleen mijn huisje weegt al 1350 kg. Op ieder van mijn vier poten rust dus meer dan twee ton en daardoor sta ik zelfs bij de hevigste stormen zeer stabiel. Mijn hoogte werd op die dag vastgesteld op 33,85 meter, zodat mijn Body-Mass Index (BMI) 7,72 bedraagt (gewicht gedeeld door de lengte in het kwadraat). Bij mensen ligt die BMI tussen de 20 en de 25, maar voor een Brandtoren was tussen 5 en 10 normaal te noemen. Ik zeg 'was' omdat alle andere Nederlandse Brandtorens zijn gesloopt. Grappig is dat bij mensen de lengte constant is en het gewicht verandert, terwijl bij mij het gewicht constant is en de lengte verschilt. Ik wordt namelijk in de zomer hoger. Ik zet twaalfduizendste mm uit per graad en per meter hoogte. Van minus tien naar plus dertig wordt dat dus 1,7 cm. Bij mijn grote vriend de Eiffeltoren is dat 17 cm. Gustave zwaait bij hevige storm trouwens ook nog eens twaalf centimeter heen en weer en ik ruim een centimeter. Als Dick bij storm met bezoekers in mijn huisje zit, schept hij wel eens op over dat uitzwaaien. Hij heeft het dan over twintig tot dertig cm, maar jullie - mijn vrienden - weten dus nu wel beter.....

En nu ik het toch over stormen heb, het waait de laatste jaren vaker en harder. Ik sta de hele dag in weer en wind en kan het dus weten. Dick vertelt mij dat de aarde opwarmt, met meer regen en wind tot gevolg. En zo'n vorstloze decembermaand heb ik inderdaad nog nooit meegemaakt. Maar ik sta lekker stevig op mijn poten op het Rozendaalse Veld. Dick zegt dat mensen ook eigenlijk op minimaal vier poten zouden moeten staan. Hij bedoelt dan dat een mens stabiel staat door een leuke partner, kinderen, een vriendengroep, medesporters, fijne burens, een geloof, een leuke baan, vrijwilligerswerk en zo meer. En kijk, daar ga ik dan dit nieuwe jaar weer heel lang over nadenken. De meeste mensen aan mijn voet komen op twee wielen of twee benen en als Dick de afvalbakken leegt komt hij op vier wielen. Maar dat bedoelt hij geloof ik niet, het gaat er hem om wat er in jullie mensenhoofd zoal omgaat. Of je in evenwicht bent, vrolijk en opgewekt. Of je het naar de zin hebt in het leven. Nou, dat wens ik jullie dan in ieder geval volop toe in 2016.....en ook dat jullie zorgen over de wereld maar wat mogen verminderen.....

Dick las me ook nog even het Financiële Jaarverslag voor van het Fonds voor mijn voortbestaan. Het is zo simpel dat ik het moeiteloos begreep. Vijf posten met inkomsten en vijf met uitgaven. En mijn spaarvarkentje werd weer wat dikker. Enorm veel wilde zwijnen trouwens dit jaar 's nachts rond mijn poten, leuk hoor en gezellig ook. Grappig die 80 euro diesel voor de auto van Dick. Dat uitgerekend hij die twee afvalbakken nu moet legen.....nou ja, hij zal er wel stabiliteit aan ontlenuen.....

Dit was dan mijn persoonlijke relaas over 2015. Ik verheug me alweer op al die fietsers en wandelaars die op mijn bank een wijle willen mijmeren en die mijn eerste zes meter beklimmen. En wilt u een keer helemaal naar boven, dan stelt Dick u graag de sleutel ter hand. Met dank voor de giften en met hartelijke groet, alsmede de beste wensen voor 2016, laat ik het tekenen over aan mijn pleegouders

Toos & Dick Tiemens (dicktiemens@hetnet.nl)